



**Toespraak van de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto S.G.
Somohardjo namens de President van de Republiek Suriname in
verband met de herdenking van 131 jaar Javaanse Immigratie op 9
augustus 2021.**

Sana Budaya, zondag 09 augustus 2021.

Geachte aanwezigen,

De Javanen behoren vandaag de dag tot de vierde grootste groep in Suriname en hebben door de jaren heen ook hun bijdrage geleverd tot het Surinaamse leven. Het valt bijvoorbeeld niet te ontkennen dat de Javanen in Suriname een specifieke culturele sfeer hebben gebracht, welke thans niet meer uit onze samenleving is weg te denken. Taal en godsdienst, muziek, dans, culinair, kleding en Wajang (schimmenspel) zijn enkele aspecten die een belangrijke plaats in het totale cultuurpatroon van ons land hebben ingenomen.

Geachte aanwezigen,

Als natie, vormen wij één gemeenschap. Wat ons allen samen bindt is de liefde voor dit mooi land. Wij vormen samen het land Suriname, een land niet slechts verenigd door de verschillende etniciteiten of culturen, maar ook door de principes van kansen, gelijkheid en vrijheid zoals vervat in onze Grondwet. Het Nationaal Bevokkingsbeleid van de regering zal op lange termijn bijdragen aan de sociale en economische ontwikkeling van het land, waarbij een ieder zonder uitzondering wordt meegenomen (*leaving no one behind*).

131 jaren geleden hebben onze voorouders huis en hard achtergelaten met als doel een goede toekomst voor hun nageslacht en inderdaad hun nageslacht heeft veel bereikt van doktoren to bouwvakkers van toppers tot in de financiële wereld tot toppers in de keuken WAT zou de Surinaamse keuken zijn zonder onze warungs en van Parlementariers tot ministers en zelfs tot voorzitter van

het parlement. We hebben inderdaad onze successen behaald wat zou Suriname zijn zonder de Javanen, zoals president Santokhi gister in zijn toespraak heeft aangegeven wij Javanen zijn een NIET te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving, maar ik vraag me af of onze voorouders trots zouden zijn op de manier hoe wij op dit moment anno 2021 als collectief presteren. Uw voorouders, mijn voorouders toen ze op de boot richting Suriname stapten waren ze lotgenoten – Dja Djie (2 maal) op de boot lieten zij op elkaar want immers als 1 verdronk zouden zij allemaal verdrinken die saamhorigheid was ook zo op de plantages waar.

Nu 131 jaren later leggen wij een krans ter nagedachtenis van onze voorouders en de eerlijkheid gebied te zeggen dat we along the way onze saamhorigheid en onze eenheid zijn kwijtgeraakt. En dat is niet de schuld van onze voorouders, noch van onze ouders, mensen als mijn vader uw vader hebben altijd eenheid en saamhorigheid gepredikt – gotong royong tot op de dag van vandaag prediken ze dat.

Onze generatie heeft de saamhorigheid en eenheid laten verwateren en daarom roep ik onze generatie om er weer voor te zorgen dat de saamhorigheid de eenheid weer hersteld word precies zoals onze voorouders dat hadden en precies zoals onze ouders dat willen. Onze ouders hebben genoeg lesgeld betaald, laat deze generatie leren van de ervaring van onze ouders.

Deze generatie is het verplicht aan vooral de generatie die na ons komt om de eenheid in versneld tempo te realiseren zodat we samen de strijd kunnen aangaan voor een beter Suriname niet strijdend tegen elkaar maar strijdend met elkaar als lotgenoten – Dja Djie Dja Djie – Niet op de boot de Mandjoen 3 waar mijn overgrootvader op zat en ook niet op de boot Rottie waar mijn overgrootmoeder op zat. Neen u en ik zijn lotgenoten op de boot die Suriname heet. Laten we nogmaals in versneld tempo de eenheid herstellen zodat de ontberingen die onze grootouders hebben gehad niet voor niets is geweest.

Ik ben blij dat het afgelopen jaar vanuit de grass roots en vanuit de verschillende organisaties stappen vooruit zijn gemaakt om de eenheid te herstellen. De broodnodige eenheid die nodig om in versneld tempo ontwikkeling te brengen. De eenheid waar de harten van de Surinamers van Javaanse komaf zou naar verlangen.

Nogmaals wij zijn lotgenoten Djaa Djie Djaa Djie – als u verdrinkt, verdrink ik ook en als wij verdrinken zal de generatie na ons nooit weten wat saamhorigheid en eenheid is.

Lotgenoten,

Namens de Regering Santokhi-Brunswijk feliciteer ik het volk van Suriname, maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, met de herdenking van 131 jaar Javaanse Immigratie. Ook feliciteer ik alle Inheemse Surinamers met de Dag der Inheemsen die vandaag wordt herdacht.

Ik dank u.