

Paramaribo, 26 juni 2019

Beste lezers,

Heden op woensdag 26 juni 2019 breng ik een waar verhaal naar voren. De bedoeling hiervan is dat dit waar gebeuren goed tot de lezers doordringt wat mij allemaal is overkomen.

Dit moet eveneens dienen ter bescherming van de jongeren in onze samenleving die door de mensen van Isis in Suriname worden beïnvloed en geronseld. De consulaars regelen alles in het geheim voor vertrek van deze jonge slachtoffers om via Nederland in Syrië te belanden.

Het is n.l. zo dat deze consulaars een heleboel onwaarheden vertellen aan deze slachtoffers dat het heel geweldig is in Syrië en land van paradijs is. Vooral voor wat betreft op het gebied van hun geloof n.l. de Islam.

Ik zal u vertellen dat mijn zoon R. geruime tijd en wel sedert 2015 veel optrok met de geproeders A.R. en N.I. Deze familie heeft een vleeswinkel en een eethuis in de stad. Wij als ouders, vrouw en zus van hem hadden altijd veel moeite hiermee.

Op een gegeven moment merkten wij op dat mijn zoon in alle weekenden in de vooravond daar in de winkel uithing omdat het ook een eet-huis betreft dat tot laat in de avond openbleef. Als wij hem belden en vroegen waar hij was, was hij steeds in deze zaak. Hij verklaarde dan n.l. dat hij in de zaak helpt en wel tot sluitingstijd. Zijn argument was dat hij door deze twee broers werd aangenomen als een jongere broer en daar zich thuis voelt. Mijn vermoeden is dat D.A. het hoofd van mijn zoon groot had gemaakt door hem als getuige aan te wijzen op zijn nikah. Ik kan u vertellen dat dit gedrag van mijn zoon, omdat hij heel weinig tijd had voor zijn vrouw en kleine kinderen haast elke dag ruzie ontstond thuis bij mij. Vooral met zijn vader. Papa wilde n.l. niet toestaan dat hij geen tijd meer maakte voor zijn vrouw en om met zijn kleine kinderen te spelen. Op een goede dag vertelde mijn zoon, Riaz, aan ons dat hij bezig is alles te regelen om met vakantie naar Holland te gaan. De vraag die wij stelden was toen waarom alleen want je hebt toch een vrouw en kinderen. Wat kregen wij als antwoord. Hij gaat met vier geestelijken waar-

onder ook turkse geestelijken en vooral voor moskee bezoek. Wij hadden nooit het vermoeden dat dit alles werd voorgelogen aan ons. Wat wel raar was dat hij zijn ticket alleen wilde gaan boeken wat hij ook alleen deed. Voorts dat het vreemd was voor zijn vrouw dat zijn koffer op slot bleef en een codenummer had. Dus zijn vrouw had geen toegang tot zijn koffer waarin zijn paspoort was opgesloten. Verder vertelde hij dat hij niet van huis uit naar Zandery zal vertrekken want hij zal de avond voor zijn vertrek in de moskee doorbrengen met de vier imams en ze zullen samen worden vervoerd naar de luchthaven. Hij maakte dus een afspraak met mijn dochter dat wanneer zij op de dag voor zijn vertrek 's morgens naar Adet rijdt, hem moet meenemen. Hij zei verder dat hij van Adet zou worden afgehaald door de mensen van de moskee. Later bleek dit alles een grove leugen te zijn geweest. Het is n.l. zo dat mijn zoon op jonge leeftijd heel sterk in zijn geloof was verdiept. Hij begon ook op een jonge leeftijd met het vasten in de Ramadanmaand. Hij ging uit zichzelf ook op jonge leeftijd al zelf naar de moskee. Wat hij heeft gedaan en waarom

weet god alleen. Hij begon ook bezoeken te brengen naar alle overige moskeën in de stad.

Een week hoorden wij dat hij die vrijdag het gebed deed in moskee Blauwgrond. Een andere week was het te Sophiaslust, Hendrikstraat, Muiderbuiten achter de Hamburgstraat samen met A.R. en N.I. Dan weer naar moskee Tajesbladstraat met de twee broers waar een oom van hun, woonachtig in Nederland tijdelijk imaan was in Suriname. Een keer maakte iemand die ook mostim is op de werkdag bij mij de opmerking dat mijn zoon heel erg extreem is m.b.t. zijn geloof. Maar ik zocht natuurlijk niets hierachter. De dag brak aan en Riaz vertrok op 20 maart 2017's morgens van huis. Mijn dochter zette hem af op Adekterrein en wij namen aan dat hij door de mensen van de moskee werd afgehaald om de volgende dag te vertrekken richting Zandery.

Hij vertrok op 21 maart 2017 en kwam op 22 maart in Nederland aan. Vanuit Nederland belde hij ons op om te laten weten dat hij goed is aangekomen. Op 01 april 2017

werd ik door Riaz gebeld en wat vertelde hij aan mij. Het volgende waren zijn woorden:

Mama, ik heb de grens kunnen oversteken en ben nu in Syrië. Ik heb de hele inlichtingen dienst in mijn broekzak gestopt en kans gezien om over te steken. Ik bel je nu vanuit Syrië. Ik schrok natuurlijk hevig van dit bericht en vertelde het meteen thuis aan de overigen. Ik zei aan mijn wedehelft dat hij op de kleintjes moest letten want ik ga gelijk met mijn schoondochter naar het politiebureau om dit bericht door te geven. Hij vond het niet nodig en weigerde om te gaan, want volgens hem was het een 01 april mop. Mijn schoondochter en ik namen geen risico en namen dit bericht heel serieus aan. Zo vertrokken wij beiden samen naar het politiebureau om aangifte te doen. Riaz stuurde berichten uit Syrië en vertelde dat zijn paspoort werd afgepakt en verscheurd en later werd ook zijn cellulair afgepakt. Daarvoor had hij ons reeds laten weten dat hij geen cellulair meer heeft en één van de anderen zal ons berichten sturen indien nodig.

Hij stuurde foto's van hem in camouflagepak met een wapen aan zijn schouder. Hij kwam tot de ontdekking dat hij niet mee maakte wat hem was verteld over Syrië.

Voorts ontdekte hij dat er geen terugweg meer mogelijk was, want anders wordt je gezien als een spion van Isis en wordt je opgeblazen. Wij hebben begrepen dat de jongste broer N.I. mijn Riaz had afgehaald van Adek op 20 maart 2017 en Riaz bij hem thuis op Vierde Rijkweg de nacht had doorgebracht. Deze zelfde twee broers R.A. en N.I. hadden hem op 21 mrt. afgezet op Zanderij.

Verder hebben wij begrepen dat Riaz vanuit Ned. R.A. telefonisch om geld had gevraagd voor de oversteek naar Syrië omdat zijn portemonnee al leeg was. Dat R.A. geld voor Riaz had gestuurd voor de oversteek naar Syrië. Op 03 nov. 2017 werd Riaz 27 jaar oud. Op 09 nov. kregen wij bericht van de aangewezen persoon door Riaz, dat hij is omgekomen tijdens een schietpartij. Vanaf die dag hebben wij werkelijk niets

meer mogen vernemen van Riaz.

De vraag die nu rijst is, is hij werkelijk heengegaan of zal hij nog in leven zijn. Waar is het bewijs van zijn heengaan. Wij hebben geen lijk kunnen aanschouwen. Hoe moet ik dit geloven. Wat is de waarheid. Dan zeg ik als hij nog in leven mocht zijn waarom laat hij dan niets van zich horen. Hij belt niet eens op zijn kinderen hun jaardag. Niet met Nieuwjaar en vooral niet eens op Jed Ul Fitredag. Wij leven in een twijfel. Door dit heel gebeuren ben ik zodanig gestressed en depressief dat ik 's avonds niet kan slapen.

Ik ben onder behandeling van een psychiater beland. De depressie geeft volgens de psychiater de lastige jeuk over mijn hele lichaam, waarvan ik erg veel last heb dat ik geen rust heb en nauwelijks kan slapen.

De hele avond ben ik bezig te keren en te draaien op mijn linker- en rechterzij. Vooral het kussen regelen onder mijn kals. Het is steeds kijken geblazen op de klok en tellen hoeveel uren nog resten dat het spel 's morgens wordt om liever op te staan.

De avond is hierdoor erg lang. 7

Niet te praten over de huilbuien van verdriet en leed om mijn zoon. Weet u hoe vaak ik de reisiging heb gehad om de auto op Bosjebrug te parkeren en in de rivier te springen alleen om bevrijd te zijn van zoveel leed, pijn en verdriet. Het meest zielige van alles is als mijn kleindochter begint te huilen 's avonds. Waar is mijn papa. Ik wil naar mijn papa. Breng me naar mijn papa. Waar is mijn papa. Waarom is mijn papa niet bij mij. Niet te praten over hun jaardag als ze huilen en papa zoeken. Waarom is papa niet hier om happy birthday voor me te zingen. Voorts op de vaderdag is het ^{een} heel trieste dag voor ons thuis. Op school maken de kinderen een werkstuk / presentje speciaal voor papa voor vaderdag. Het wordt thuis bewaard en op vaderdag is het speciaal voor papa met een liedje zingend aan hem te overhandigen. Maar papa is er niet. Dat gemis brengt ze automatisch in een huilbui. Waar is papa is hun vraag. Wat voor een antwoord geef je aan de kleine, onschuldige kinderen. We vertellen dan dat hij er niet meer is op

deze wereld, maar ze hebben toch ook geen
lyk gezien van papa en afscheid van hun
mogen nemen. Dus ze blijven maar vragen, waar
hij is en wanneer hij thuis komt of breng
me naar hem toe. Nu zeggen we, kijk naar
de sterren 's avonds. Kijk daar is je papa.
Hij kijkt vandaar naar je. Hij is bij god in
de hemel en ziet je vandaar. Je mag
hem groeten want hij ziet je vandaar boven.

Als ik boven op balkon zit lijkt het alsof
ik elk ^{moment} Riaz de bocht zal zien beschrijven met
zijn auto om naar huis te komen tijdens schafte-
uur. Maar jammer genoeg gebeurt dat niet.

Als ik boven naar de T.V. zit te kijken dan
kijk ik naar de badkamerdeur en het lijkt als-
of ik Riaz uit bad zie komen. Dan is het
alsof ik hem zie komen naar mij toe, zijn
hoofdhaar drogend aan zijn baddoek. Met zijn
natte veel borstharen naar mij toelappend
alleen maar om mij te plagen. Hoe deed hij
dat. Hij was gewend naar mij toe te lopen,
zijn haar drogend aan zijn baddoek met natte
borstharen, grootgebouwd en breedgeschouderd.

Hij stond dan naast mij, nam een beetje hoofdhaar van mij aan zijn vinger, draaide en kruelde dit haar, lachte mij uit en plaagde mij en dit deed natuurlijk pijn. Dat haargetrek. Als ik hem dan wilde slaan liep hij snel weg van mij om dan te gaan luiden. Hoe kan ik deze plagerijtjes momenten vergeten. Als ik in het weekend had gekookt, want hij was een lekkerbek, meestal een lamie, nassie, bruine bonen, moksie-alesie, gele rijst of shert enz. wachtte hij op niemand. Hij schepte zelf zijn eten op en at altijd als eerste, want altijd was hij uitgehongerd. Tegen zes uur 's middags zei hij dan: mama, je hebt alweer zo lekker gekookt dat ik al drie keren heb gegeten. En daarom werd in het weekend altijd iets meer gekookt bij mij thuis. Ik heb Riaz na negen jaren gehad en wel pas op mijn dertigste. Na veel onderzoeken en fertiliteitsbehandeling door de gynacoloog werd ik zwanger van Riaz. Wij waren zo verheugd en ~~natuurlijk ook mijn familie~~. De gynacoloog was erg zuinig op deze baby in mijn buik. Bij de opname zei hij aan het ziekenhuispersoneel dat ze extra goed op mij moesten letten want

het. betreft een zeer kostbare baby. Er werd daarom ook extra goed op mij gelot. Na twee jaren kreeg ik mijn tweede kind en mocht daarna niet meer want de risico's waren te groot als ik voor een derde kind zou kiezen volgens de dokter. Nu heb ik dus maar één kind over. Als u dit alles leest dan begrijpt u wel hoe ik mij voel en hoe groot het verdriet, pijn en leed bij mij is om mijn Riaz. Ik zal u vertellen dat mijn hele leven hierdoor is veranderd. Ik ga slechts naar de moskee, rouwdiensten, ziekenbezoek enz. Hoe lang ik nog nodig heb om erover heen te komen weet ik ook niet. Ik dacht dat ik nooit meer de lievelingsgerechten van Riaz door mijn keel zou krijgen. We hebben kinderen en kleinkinderen dus we moeten die gerechten ook klaarmaken en als je uiteindelijk honger hebt zal je wel eten, omdat er ook niets anders dan dat gerecht is klaargemaakt. Wij zijn helemaal kapot van verdriet. Ik hou mij alleen maar bezig met de kinderen van Riaz. Als u dit waar verhaal van mij leest dan begrijpt u hoe ik mij voel. Dit alles heb ik op papier gezet zodat uw kinderen nooit slachtoffer mogen worden van deze terroristen. Blijf u als ouders altijd waakzaam. Laat niemand ze brainwashen.

Jongeren ik wil met mijn waar verhaal jullie beschermen. Laat je nooit beïnvloeden door deze terroristen die de familie en ware vrienden van de slachtoffers zoveel leed, verdriet en pijn kunnen bezorgen. Geef vooral je ouders nooit zoveel verdriet. Met je vertrek. Je bent hun vlees en bloed. Zij hebben je nodig. Wees openhartig tegenover ze.

Als je dit leest begrijp je hoeveel leed een kind aan vooral zijn ouders, vrouw en kinderen kan bezorgen door zo een handeling.

Wij zijn zeer ontvreden met het feit dat N. onschuldig is verklaard, terwijl er harde bewijzen zijn dat hij Riaz heeft afgehaald van Adek. Dat Riaz bij hem op Vierde Rijkweg heeft overnacht. Voorts dat N. mijn zoon heeft afgezet op Zanderij. Heeft hij Riaz niet gevraagd waarom hij bij hem wil overnachten. Waarom brengt jou familie je niet naar Zanderij. Nee, omdat N. een handlanger is van zijn broer R.A. is het toch niet nodig de vragen te stellen. Hij is toch op de hoogte van waarom op deze manier.

Dat deze twee broers hun moeder in 12

opstand. Komt dat haar zoon R. als een terrorist is behandeld en afgevoerd naar Zandvoort om het land uitgezet te worden. Is hij dan geen terrorist. Hij heeft toch mijn zoon gebrainwashed en dit alles in zijn mind geprent. Hij heeft toch mijn zoon Riaz tot zijn slachtoffer gemaakt. Dan wil de moeder alles aan de almachtige overlaten en dat de mensen hun straf zullen krijgen na hun dood. Haar zoon A.A. zal zijn straf krijgen van god na zijn dood. Hij wist toch dat Riaz kleine onschuldige kinderen heeft die hem heel hard nodig hebben. De jongste was bij vertrek van Riaz nauwelijks zes maanden oud. Dit onschuldig kind kent zijn vader nauwelijks. Hij kent papa van de foto's. Hij wijst papa aan op de foto's. Waar was ook Riaz zijn verstand. Wist hij niet dat de kinderen hem nodig hebben. Hij heeft altijd aan de eettafel met zijn vrouw en kinderen gezeten. Dit alles missen ze nu. Vandaar dat zijn dochter vooral vaak huult. Bij het naar bed gaan speelde hij altijd eerst op bed met ze. Alles missen ze nu. Ik wenste dat ik in de gelegenheid was om

de twee broers in elkaar te trappen. Waarom vragen wij ons af zijn wij nooit op de zittingen als getuige uitgenodigd. De strafmaat vindes wij ook weinig. Maar ja, we zijn niet bij machte iets te kunnen doen en laten daarom alles over aan de almachtige.

Tot twee keren toe hebben wij contact gemaakt en gesproken met R.A. en N.I.

N.I. heeft ontkend dat hij niet weet/wist wie Riaz had afgehaald van Adek en gebracht naar Zandriy.

R.A. zei tegen de vader van Riaz dat oom misschien gaat u ook naar Syrië; als u gaat dan ga ik met u mee, Allah is getuige zei hij. Toen dacht Riaz vader dat deze R.A. weet / op de hoogte moet zijn van het gebeuren. Zo brainwasheden ze de mensen, vooral de jongeren.

Na verloop van enkele maanden hoorden wij niets meer van Riaz en weken daarna belde R.A. ons en vertelde over Riaz en zei dat de mannen van Isis voortaan met R.A. contact zullen maken en dan door R.A. op de 14

hoogte. zullen worden gesteld over Riaz.
En dat R.A. ook binnentert zou vertrekken
naar Syrië.

De moeder van de twee broers zei ons
dat N.I. een vriendin had en dat de va-
der imaan was en N.I. plannen had om
naar Syrië te gaan. Die vriendin woont
nu in Turkije en er is geen relatie meer
zei de moeder. Dus is N.I. nu rustig gewor-
den. Daarvoor was er dagelijks ruzie en
de moeder zei: vertel mijn zoon niet
anders krijgt ze problemen met hem.

De vraag is, is N.I. onschuldig. Hoe kan
dat hij onschuldig is verklaard

Hij heeft Riaz laten overnachten thuis
bij hem. Heeft hij Riaz niet gevraagd
waarom bij mij thuis en waarom heeft
hij hem gebracht naar Zanderij. Waarom
heeft N. twee keren gelogen op de vraag
gesteld door Riaz vader dat hij niet
weet wie Riaz is gaan halen van
Adel-complex en wie hem naar Zanderij heeft

gebracht.

Ik spreek de hoop uit en
~~Hopelijk~~ en het streven is ^{dat} na het
lezen van mijn waar verhaal geen
enkele ouders en gezin het bovenstaande
in hun leven zullen meemaken.

Ik besluit dit waar verhaal
met een vriendelijke groet.


Rosa